

Jorica: 'Ik ben altijd erg geraakt als mensen om willen kijken naar elkaar.'

Naam: Jorica

Hoe is Buurtgezinnen ontstaan?

Stichting Buurtgezinnen is negen jaar geleden opgericht door pleegouder en orthopedagoog Leontien Bibo. Zij vroeg zich af waarom sommige kinderen niet in hun eigen gezin kunnen opgroeien en hoe we dit wél mogelijk kunnen maken. De belangrijkste oorzaak bleek het ontbreken van een netwerk te zijn. Leontien onderzocht hoe ouderwetse burenhulp in een moderne vorm kon worden teruggebracht. Vanuit die gedachte startte Buurtgezinnen in Amsterdam-Zuid en Rhenen. Inmiddels, negen jaar later, is Buurtgezinnen actief in 135 gemeenten door heel Nederland.

Wat is jullie missie?

Onze kernboodschap is dat we samen opvoeden: we zorgen er als groep voor dat een gezin goed kan functioneren.

Hoe belangrijk zijn vrijwilligers voor jullie?

Vrijwilligers zijn ontzettend belangrijk voor ons; zonder hen zouden we niet kunnen bestaan. Ik vraag me af of onze vrijwilligers zichzelf wel altijd als vrijwilliger zien. We proberen ervoor te waken dat het geen 'onbetaalde oppas' wordt; het gaat om betekenisvolle ondersteuning. Als er iets speelt, kunnen vraaggezinnen terecht bij vrijwilligers.

Welke rollen en taken hebben vrijwilligers bij jullie?

De belangrijkste rol van onze vrijwilligers is het zijn van een steuntje in de rug voor het gezin – een vangnet waar vraaggezinnen een beroep op kunnen doen. Dat maakt Buurtgezinnen succesvol. Wat vrijwilligers specifiek doen, hangt af van de behoeften van het vraaggezin. Soms gaat het om praktische hulp, maar vooral ook om extra liefde en aandacht. Vrijwilligers spelen dan ook een grote rol in het leven van de kinderen en het gezin.



Wat zijn de grootste uitdagingen waarmee jullie te maken hebben bij het werken met vrijwilligers?

Onze grootste uitdagingen zijn het vinden van vrijwilligers en het vergroten van de bekendheid van Buurtgezinnen. Bekendheid is essentieel om vrijwilligers te vinden, zodat mensen weten dat we bestaan en zich eventueel kunnen aanmelden.

Wat is een moment dat je is bijgebleven waarin een vrijwilliger een mooie bijdrage heeft geleverd aan jullie organisatie?

Eigenlijk beleef ik elke dag mooie momenten. Het is al een cadeautje om te zien wat er gebeurt als je twee mensen aan elkaar koppelt. Het is prachtig om te zien hoeveel plezier zowel het vraaggezin als het steungezin ervan hebben. Ik omschrijf dit werk dan ook als: 'kleine moeite, groot plezier'.

Laatst was er een bijzonder moment dat het cirkeltje rondmaakte. Een steungezin meldde zich aan, omdat ze een zus hebben in een andere gemeente. Omdat die zus verder weg woont, konden zij haar niet de steun bieden die ze nodig had, en maakte zij gebruik van Buurtgezinnen. Dit gaf haar zoveel rust en steun dat dit steungezin ook iets wilde betekenen, maar dan in hun eigen gemeente.

Hoe tonen jullie waardering voor de inzet van jullie vrijwilligers?

We betrekken onze vrijwilligers op verschillende manieren. Ze ontvangen een nieuwsbrief, kunnen webinars bijwonen en krijgen twee keer per jaar een attentie. Ook evalueren we regelmatig om de voortgang te bespreken en te zien wat het gezin eraan heeft gehad. Binnen Buurtgezinnen vinden we gelijkwaardigheid belangrijk. Daarom nodigen we bij uitjes zowel de vraaggezinnen als de steungezinnen uit. Het is prachtig om te zien hoe zij op dit soort momenten samenkomen en plezier hebben.

Wat zou je tegen anderen willen zeggen die zich nog niet vrijwillig inzetten of twijfelen om dit te doen?

Bij twijfel, mag je mij altijd bellen. Samen kijken we wat in jouw leven past en bij jou als persoon. We koppelen gezinnen aan elkaar op zowel praktisch als persoonlijk vlak, zodat het voor beiden prettig voelt. Het is echt maatwerk: een kleine moeite kan al enorm waardevol zijn, en het hoeft niet veel tijd te kosten. We hebben leuke kinderen en ouders; het kan echt een verrijking zijn.

Wat zou je willen zeggen tegen vrijwilligers om hen te bedanken voor hun inzet?

Ik vind het zo mooi om te zien wat voor een verschil ze maken in het leven van een kind – niet alleen nu, maar ook voor hun verdere leven. Ik ben altijd erg geraakt als mensen naar elkaar om willen kijken en vind dat erg mooi en liefdevol. Iedereen is op zijn of haar eigen manier waardevol, en ik ben superblij met al onze gezinnen.