

Willem: 'Zonder vrijwilligers is er geen kinderboerderij.'

Naam: Willem

Hoe is Kinderboerderijk De Olievaar ontstaan?

Voordat De Olievaar werd opgericht, stond op deze locatie een boerderij. Oorspronkelijk werd de boerderij door een boer bewoond. Na hem kwam een kunstenaarsechtbaar hier wonen. Zij gaven tekenlessen, hielden exposities en hadden een paar dieren. Toen dit echtpaar vertrok, kwam er een kunstgalerie in de boerderij. Uiteindelijk verhuisde deze galerie naar het Fort, en in 2015 hebben wij de kinderboerderijk De Olievaar opgericht.

Dit was alleen mogelijk door het opzetten van de gelijknamige stichting. Tot 2013 werd de boerderij ondersteund door de gemeente Uithoorn. Het stopzetten van de subsidie zou het einde van de boerderij hebben betekend. Door een burgerinitiatief kon de boerderij in 2015 een doorstart maken. De tijd is intussen voorbijgevlogen - volgend jaar vieren we ons 10-jarig bestaan!

De naam De Olievaar is een verzonnen naam. Het is een samenstelling van de woorden "olie" en "ooievaar". We verwijzen hiermee naar de kunstenares die hier veel met olieverf schilderde en de ooievaar die hier leefde.

Wat is jullie missie?

We willen mensen bewust maken van hoe belangrijk de natuur is: waar producten vandaan komen en wat er komt kijken bij dierenwelzijn. We vinden dat een dorp niet zonder kinderboerderijk kan. De Olievaar in het Libellenbos is een prachtige en makkelijk bereikbare plek om samen te komen, te leren en te ontspannen. We zien dat niet alleen gezinnen met kinderen ons bezoeken, maar ook wandelaars en fietsers komen hier graag tot rust.

Dierenwelzijn vinden wij heel belangrijk en we richten onze boerderijk daar volledig op in. Al onze dieren mogen oud worden op de kinderboerderijk. Bovendien fokken wij niet met de dieren.



Met trots zijn wij één van de zeven kinderboerderijken in Nederland met het keurmerk Diervriendelijke Kinderboerderijk. Kijk voor meer informatie op: www.diervriendelijkekinderboerderijken.nl.

Hoe belangrijk zijn vrijwilligers voor jullie?

Vrijwilligers zijn heel belangrijk voor ons. Zonder vrijwilligers kan kinderboerderijk De Olievaar niet bestaan. We hebben momenteel een klein, vast team van vrijwilligers. Dit zijn mensen op wie we kunnen rekenen, en we zijn heel blij met hen.

Welke rollen en taken hebben vrijwilligers bij jullie?

We hebben de taken verdeeld over verschillende vrijwilligersteams. Zo hebben we een groenteam - zij onderhouden het groen: snoeien, gras maaien, etc. Er is ook een klusteam - zij doen diverse klussen, zoals schilderwerk, het maken van een nieuw kippenhok en het plakken van skelterbanden. Daarnaast zijn er vrijwilligers voor ons 'winkeltje'. Onze bezoekers kunnen bij ons een kopje koffie, ijsjes of chips kopen. Tot slot is er een team dat de verzorging van de dieren op zich neemt. Doordeweeks worden de dieren verzorgd door de cliënten van Ons Tweede Thuis, en in het weekend doen onze vaste vrijwilligers dit.

Wat zijn de grootste uitdagingen waarmee jullie te maken hebben bij het werken met vrijwilligers?

De grootste uitdaging is de opvolging van vertrekkende vrijwilligers in de toekomst. Veel van onze vrijwilligers zijn wat ouder, en we zoeken mensen die hun werk kunnen overnemen. Vanwege deze uitdaging denken we na over verschillende mogelijkheden om ervoor te zorgen dat de kinderboerderij blijft bestaan. Het is een mooie plek, en we willen het toekomstbestendig maken.

Wat is een moment dat je is bijgebleven waarin een vrijwilliger een mooie bijdrage heeft geleverd aan jullie organisatie?

Wij zien vrijwilligers groeien in hun vaardigheden en ook in hun betrokkenheid bij de boerderij. Dat is ontzettend leuk om te zien. Een van onze vrijwilligers werkte in onze groengroep. In verband met een nekhernia moest hij stoppen als vrijwilliger. Nu komt hij één keer per maand naar de boerderij om met het groenteam te bekijken wat er gedaan moet worden en om zijn kennis met het team te delen.

Hoe tonen jullie waardering voor de inzet van jullie vrijwilligers?

Dit doen wij op verschillende manieren. Wij vinden persoonlijk contact belangrijk. We vragen hoe het met iemand gaat, hoe het weekend is geweest, enzovoort. De pauzes houden we gezamenlijk, zodat we het groepsgevoel behouden. Buiten de werkdagen om organiseren we activiteiten in de zomer en in december. Afgelopen zomer zijn we met de vrijwilligers uit eten geweest. Daarnaast zijn een aantal vrijwilligers naar het Thijssenpark geweest, waar zij een rondleiding kregen van een van de andere vrijwilligers. In december organiseren wij een kerstborrel voor de vrijwilligers (en hun partners). Tijdens deze borrel delen wij informatie over onze financiën en onze toekomstplannen.

Wat zou je tegen anderen willen zeggen die zich nog niet vrijwillig inzetten of twijfelen om dit te doen?

Probeer het uit! Je kunt op verschillende manieren vrijwilligerswerk doen. Kies iets waar je je bij betrokken voelt en vraag om een proefperiode.

Ervaar of er een klik is en of het leuk is. Vrijwilligerswerk is een enorme verrijking voor je leven: je haalt er voldoening uit en je sociale netwerk groeit. Mensen zijn blij dat je er bent. Het is ook fijn om af en toe uit je eigen wereldje te stappen. Wij hebben mensen nodig, dus kom gerust langs tijdens onze openingstijden!

Wat zou je willen zeggen tegen vrijwilligers om hen te bedanken voor hun inzet?

Ik zou ze eigenlijk een hele dikke knuffel willen geven. Als de vrijwilligers er niet waren, was de boerderij er niet.